



*Voor eeuwig samen
hand in hand
in liefde verbonden*



*Twee handen ineem
Symbool van samen
Symbool van liefde
Symbool van leven, van delen
Symbool van verbondenheid,
familie, vrienden
Eén hand valt weg
Wat heb je die gemist!
Jullie handen zijn nu weer samen
Voor altijd*



*Lieve Pa, ondanks het gemis wilde je nog door
Samen met ons, je familie
Het heeft niet zo mogen zijn
We gaan je ontzettend missen
Rust zacht*

*“Ik heb u bij uw naam geroepen: Jacob”
Vrij naar Jesaja 43:1*

Na een liefdevol en rijk leven is na een kort verblijf in het ziekenhuis van ons heengegaan onze sterke, lieve vader, opa en grootopa

Jacob Meijer
- Jaap -

trouwe en liefhebbende weduwnaar van Bep Meijer - van Ruiten

* 's-Gravenhage, 30 juni 1931

† 's-Gravenhage, 1 juli 2024

Bert en Yvonne
Maarten en Didi
Levi, Bhodey
Anniek en Ben
Selena, Jade, Milan, Jennifer

Jos en Carla
Michael
Ben en Lisa

Er is gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum Iepen Hof, Hoflaan 18 te Delft, op zaterdag 6 juli van 18.30 tot 19.30 uur.

De uitvaart zal naar wens van Jaap in besloten kring plaatsvinden.

Al uw herinneringen aan onze vader zijn ons meer dan dierbaar. Wij stellen het dan ook op prijs als u deze met ons wilt delen op www.cuvo.nl/condoleren